

# Thailand zomer 2017



Deze zomer hebben wij een fantastische rondreis door Thailand gemaakt met z'n 5-en. We hebben ontzettend veel beleefd en gezien! Dit verslag geeft een impressie van waar wij aan denken als het gaat over onze vakantie in Thailand. *Marc (45), Debby (42), Iris (12), Britt (9) en Tim (7)*



## A Afkoelen

...bij de airco, in de zee en in het zwembad. Aan het klimaat in Thailand was het even wennen maar na een paar weken wisten we niet beter en is die "warme deken" best lekker na een ijskoud gekoelde ruimte. Hoewel het regenseizoen was, hebben we nauwelijks regen gehad. En als er regen komt, dan is het erg handig dat een (over)jurk verplicht is bij een bezoek, met dank aan de tempel.



Koh Samui

## B Boeddha's

Witte, metershoge, liggend, gouden, binnen, buiten, op een berg of in de stad....Boeddha's genoeg in Thailand en allemaal even mooi en met pracht en praal omgeven!



Chiang Mai



Bangkok

## C Chinezen

In Thailand zagen we, vooral in Chiang Mai, veel Chinese toeristen. Chinezen hebben, laten we het netjes zeggen, afwijkende gewoontes. Verbazing alom en vooral de kinderen hebben echt een andere kijk op Chinezen gekregen. Overigens hadden we al snel door dat de Thaise bevolking onze mening deelt. Zij zitten anders in elkaar. We hebben de Thai leren kennen als vriendelijk, gastvrij, bescheiden en respectvol.



## D Dagelijkse benodigdheden

Dagelijkse benodigdheden zoals drinken, ijsjes en muggenlotion haalden we bij de 7 Eleven. De kinderen ontdekten na een tijdje dat er bij elke 7 Eleven een Family Mart in de buurt zit en andersom natuurlijk! De Family Mart was daardoor een reuzehandig navigatiepunt als we naar de 7 Eleven wilden. Het werd een spel om zoveel mogelijk 7 Elevens te tellen als we met de taxi onderweg waren, want er zitten er echt heel veel in elke plaats. Wij zijn in elk geval fan geworden en hopen stiekem op een 7 Eleven in het dorp waar wij wonen.



## E Eieren bij het ontbijt

Omelet, scrambled, gekookt, poched...elke accommodatie had zijn eigen variant van het ei. De dag niet begonnen met een eitje is een dag niet goed ontbeten was ons devies

## F Floating

..op de markt, in de jungle en met de stroom mee in de rivier. Geweldig hoe de Thaise bevolking met en op het water leeft. In het begin waren we verbaasd over al die huizen op de rivier. Na een paar dagen merkten we dat de rivier heerlijk en op een natuurlijke manier je huis (en je lichaam) verkoelt:



## G Gefotografeerd

De 2 jongsten (hoogblonde kinderen) van het stel waren veelgevraagde fotomodellen, grappig. Wat een contrast!



## H Hoogheden

De oude en de huidige koning, maar ook de koningin, spelen een grote rol in het dagelijks leven van de Thai. Werkelijk overal kwamen we portretten van leden van het koningshuis tegen: in het hotel, op straat, boven de weg en tussen de wegen. Met name de vorige koning heeft veel goeds gedaan voor Thailand en de Thaise bevolking spreekt met veel respect en liefde over hem. Ook hingen er overal wit/zwarte linten omdat Thailand zich nog in de rouwperiode bevindt van 1 jaar. Deze periode eindigt op 26 oktober 2017 als de koning gecremeerd zal worden.

Deze datum is door veel Thaise mensen aan ons genoemd, ofwel het is duidelijk dat zijn overlijden nog volop leeft. Op speciale dagen, zoals de verjaardag van de koning, werden extra bloemen bij zijn portret gezet in de lobby van ons hotel. En op moederdag sierde een portret van de koningin de ingang van ons resort. De liefde voor het koningshuis is groots in Thailand!





Elephant Hills

## I Indrukwekkend

Thailand heeft veel indruk op ons gemaakt: vriendelijke mensen, heerlijke eten, geweldige natuur en veel culturele schatten. Ook de open houding naar de lady-boys (het 3<sup>e</sup> geslacht) vinden wij top en getuigt van veel mededogen. Mooi dat dit zo vreedzaam kan. Het is inderdaad waar, Thailand is amazing

## J Jungle

Tijdens onze vakantie hebben we meerdere nachten in de jungle doorgebracht, in een drijvend hotel (River Kwai) of in een (al dan niet drijvende) tent in Elephant Hills. Wat vonden we dit geweldig. De vissersbootjes in de nacht, de stilte, apen in de verte en kraakhelder water om in de zwemmen in Khao Sok National Park. We hebben de jungle ten volle beleefd: de kinderen hebben olifant gereden, we hebben gezwommen in de rivier en we hebben een junglegrot bezocht (met bijbehorende reuzespinnen, vleermuizen en slangen). Ook zijn de kinderen in een boom geklommen en hebben we gezien wat je met materialen uit de jungle kunt maken, bijvoorbeeld een ring. We weten nu hoe de Mon Stam in en met de jungle leeft en hebben geleerd aan welke plant en hoe een ananas groeit (niet aan een boom 😊).



Khao Sok National Park



River Kwai bij de Mon Stam



Rainforest Camp (Khao Sok National Park)



Bridge over River Kwai

## K Kano



Bangkok fietstocht

...en vele andere vormen van watertransport hebben we tijdens ons vakantie gebruikt, voor ons plezier, om Thailand vanaf het water te bekijken of om simpelweg van A naar B te komen. Een opsomming: de ferry naar Koh Samui, heeeel veel longtailboten (met en zonder fiets), de speedboot naar de Phi Phi eilanden, de kano in de jungle en de 'openbare boot (OV)' in Bangkok.

## L Lekker eten en zelf koken

Wat is Thais eten geweldig en wat is het eenvoudig te maken met de juiste ingrediënten. Alleen het heerlijke eten is al een reden om terug te gaan naar Thailand. We hebben genoten van de rotti, Pad Thai en het kokosnootijs, op straat en in kleine restaurantjes! Ons dagje kookschool was superleuk en erg leerzaam. We hebben allemaal genoten, zowel van het koken als van het opeten ervan. Het bezoekje aan de markt voorafgaand was opk interessant... wat maak je eigenlijk van een varkenskop vroegen wij ons af?!



Thaise kookschool Chiang Mai



## M Maaaassaaagg

oftewel massage! In Thailand vind je op de meest uiteenlopende plaatsen bedrijfjes die massages verzorgen. Of het nu in een chique salon is of in een 'hutje', de Thaise massage is een aanrader. Vanuit de deuropening werd ons regelmatig gevraagd of we een 'maaassaaagg' wilden. Een veelgehoorde zin tijdens onze vakantie was dan ook: 'ik ben echt weer toe aan een voetmassage'



Koh Samui



Bangkok (Khaosan road)



Bangkok (Khaosan road)

## N Nachtmarkt

Tijdens ons verblijf in Chiang Mai was de nacht- of avondmarkt vaste prik. We hebben er heerlijk gegeten en lekker geshopt.....wel even onderhandelen! De avondmarkt op Khaosan road (Bangkok) was onze eerste kennismaking met het 'nette nachtleven' van Thailand. De kinderen keken hun ogen uit!



## Olifanten

Olifanten zijn het nationale symbool van Thailand en hun afbeelding maakte vroeger deel uit van de Thaise vlag. We kwamen de imposante dieren, de grootste landdieren die er zijn hebben we geleerd, in allerlei vormen en op allerlei voorwerpen tegen. Een van de hoogtepunten van onze reis was het verblijf in Elephant Hills. Hier hebben we olifanten gevoerd en gewassen. Echt een belevenis.

Daarnaast hebben de kinderen olifant gereden op de olifant van de Mon stam. Deze olifant is in gevangenschap geboren en kan niet meer terug in het wild. Om de olifant zo goed te blijven voeden als ze nu doen (200 kg groen per dag!) mag er beperkt op de olifant gereden worden, als vorm van levensonderhoud.

Elephant Hills



River Kwai



Elephant Hills

## P Pedalen rondtrappen

Zowel in Bangkok als in Chiang Mai hebben we de pedalen flink rond getrapt. Wat is de fiets toch een fantastisch vervoersmiddel om de stad en de (plattelands) omgeving te leren kennen. Een boksschooltje, een bakkerij, boeren aan het oogsten en reuzevissen bij de tempel zijn slechts enkele zaken die onderweg gezien hebben. Vooral het weeshuis in Chiang Mai en de sloppenwijk in Bangkok maakten op de kinderen grote indruk. Die 25 kilometer waren echt zo gefietst, zeker voor ons Nederlanders!



## Q Quizjes

Regelmatig werd onderling de typisch Westerse vraag gesteld: is het een man of een vrouw?! In Thailand weet je het nooit zeker.



## R Relaxen

Tijdens onze rondreis hadden we tussendoor diverse relaxmomenten: tijdens de massages, in het zwembad of in een hangmatje bij de rivier. Aan het einde hebben we 5 dagen heerlijk uitgerust op Koh Samui en al onze avonturen laten bezinken. Het was wel even wennen om vrijwel niets te doen na zoveel activiteiten in de weken daarvoor. Toch was het erg fijn om nog even te luieren voordat we weer naar huis gingen!



## Snorkelen

Het zeewater heeft een heerlijke temperatuur en er is genoeg onderwaterleven te zien. In Thailand is het leuk snorkelen. Maar... wel goed je rug en benen insmeren voor je het water ingaat. De zon in Thailand is meedogenloos, al werden we er wel heel mooi bruin van. In 3 dagen waren wij meer verkleurd dan normaal in 3 weken Italië of Spanje!



## Treinen

Slaaptrein naar Chiang Mai, de trein over Death Railway (onvoorstelbaar dat deze spoorweg met de hand is aangelegd) en de trein die letterlijk over de markt rijdt.....waar zouden zij (en wij!) zijn zonder de trein in Thailand. Bijzonder vonden wij het om te zien hoe 'luxe' de 2<sup>e</sup> klas is. Als Westersling reis je het beste in de 1<sup>e</sup> klasse, dit komt nog het meest in de buurt van wat wij gewend zijn. En wil van het ene naar het andere perron? Dan steek je (althans dat doen de Thai) gewoon het spoor over...want dat is de kortste route.



## U Uitzijken

In Thailand rijdt men links van de weg, soms in meer banen dan de weg breed is. Overal zijn scooters. Dit betekende dat we, vooral bij het oversteken van de weg, erg goed uit moesten kijken. En niet onbelangrijk, naar de goede kant moesten kijken! Dit ging, vooral bij de kinderen, niet altijd goed. Gelukkig is het bij bijna-ongelukken gebleven.



## V Verjaardag

Tijdens onze vakantie werd Iris 12 jaar. En ook ver in het regenwoud in Thailand was er volop aandacht voor haar verjaardag. Onze gids bij Elephant Hills had namelijk speciaal voor haar een taart meegenomen naar het Rainforest Camp. Bij het ontbijt was er dus chocolade-verjaardagstaart! Doordat we op haar verjaardag vertrokken naar Koh Samui was ook daar nog een verrassing. Taart en .....



# W Wat

Wat is het Thaise woord voor tempel. Tijdens onze vakantie hebben we heel wat wats gezien ☺. Waar de huizen soms nog wel wat onderhoud kunnen gebruiken is dit bij de tempels zeker niet het geval. Vooral in de omgeving van Chiang Mai hebben we de meest mooie tempels gezien. We kunnen met recht zeggen: Thailand (prachtig) tempelland!

p.s. wel de schouders en (voor de vrouwen) knieën bedekken en schoenen uit!



## X Taxi

Thailand is vol taxi's (in allerlei verschijningsvormen) en daar hebben we dan ook regelmatig gebruik van gemaakt. Afhankelijk van de hoeveelheid toeristen en het (ontbreken van) andere opties steeg de ritprijs. Zo betaalden we op Koh Samui veel meer voor een taxi dan in Bangkok. En die zogenaamde taxi's met een meter? Die meter zat er wel in maar werd keurig verdeckt opgesteld onder bijvoorbeeld een handdoekje of die stond simpelweg niet aan. We hebben gehoord dat als de meter wel aan zou staan de prijs een fractie is van wat we nu betaalden. Maar och, voor Nederlandse begrippen was de taxi, zelfs zonder meter, nog steeds goed betaalbaar. Maar ook hier was de gouden regel: wel onderhandelen!



## Y Muay Thai

Ondanks onze pogingen om een Thai bokswedstrijd of -demonstratie te zien hebben wij dit spektakel helaas niet live mee mogen maken. Wel raakten wij door onze zoektocht in Chiang Mai verzeild in een straatje met gezellige tentjes om iets te drinken. Althans zo zag het er overdag uit. 's Avonds -tijdens de wedstrijd- bleek dit straatje gebruikt te worden voor hele andere doeleinden. De kinderen vonden vooral 'de man verkleed als vrouw' apart. We zijn maar snel vertrokken naar de avondmarkt ☺.



Bangkok (tijdens fietstocht)

Thailand zomer 2017

Z Zeer geslaagd!!



TRAVELNAUTS bedankt!